



Ένας διαπρεπής οικουμενικός οινόφιλος



Του **Λάζαρου Γατσέλου**
Οινολόγου
Dip. WSET



Σε λίγους **μήνες** η ταβέρνα «Μίστερ **Λουκιδέλης**» συμπληρώνει 80 χρόνια **αδιάκοπης** λειτουργίας. Σημαντικός αριθμός από τα **πίατα** του παραμένουν **ίδια** από την πρώτη μέρα.

Πίσω στο μακρινό 2001, σ' ένα σταυροδρόμι της καθημερινότητας, είχα την τύχη να συναντήσω τον Fernando Santos. Για όσους το αγνοούν πρόκειται για έναν Πορτογάλο, πρώην ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή ποδοσφαίρου με επαγγελματική σταδιοδρομία μεταξύ άλλων και στη χώρα μας, που έχει επηρεάσει όσο ελάχιστοι το σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Την περίοδο 2001-2002 βρέθηκε στο τιμόνι της ΑΕΚ. Φιλομαθής, ανήσυχος και οινόφιλος, λάτρης της καθημερινής κουζίνας, θέλησε μεταξύ άλλων να ανακαλύψει και την παραδοσιακή εκδοχή των ταβερνών της πρωτεύουσας. Έτσι, δεν θα μπορούσε να μην περάσει από την ταβέρνα «Μίστερ Λουκιδέλης» στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου κι έτυχε να γνωριστούμε ως τακτικοί επισκέπτες.

ΑΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ

Αφοπλιστικά άμεσος, ταπεινός κι ειλικρινής, απολάμβανε το φαγητό και το κρασί στην καθημερινή του έκφραση και ταυτόχρονα επικοινωνούσε μέσα από αυτά, όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του το επέτρεπαν. Η ταβέρνα «Μίστερ Λουκιδέλης» μεταξύ άλλων θεωρείται σημείο αναφοράς στον ξαλμυρισμένο τηγανητό μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Ένα πράγμα λοιπόν που έκανε ο κ. Santos, όταν αισθάνθηκε οικειότητα στο χώρο, ήταν να ανταλλάσει πληροφορίες με τους μάγειρες τόσο για τις συνταγές όσο

και για τη σημασία του συγκεκριμένου ψαριού στη δομή της πορταγαλικής κουζίνα στο πέρασμα των χρόνων. Ο ίδιος γνώριζε πως ο παστός μπακαλιάρος υπάρχει σε διάφορα ελληνικά πιάτα από την εποχή του περάσματος του Χρ. Κολόμβου στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, κάτι που αγνοεί πλήθος μαγείρων και βαθμοφόρων της γεύσης ακόμα και σήμερα.

ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ ΚΡΑΣΙ & ΦΑΓΗΤΟ

Όσες φορές τον συνάντησα στην ταβέρνα πάντα δοκίμαζε τα κρασιά από τα βαρέλια και πάντα ρωτούσε αν μπορεί ν' απολαύσει κάποιο δικό του εμφιαλωμένο, καλά κρυμμένο κι όχι μεταφερόμενο ως τρόπαιο, μέχρι να λάβει το θετικό σήμα από τον κ. Στέλιο. Σε μία από αυτές κάποιος προπονητής καφενείου, πιθανά πολιτικός, αναμφίβολα από αυτούς που γνωρίζουν για το καλύτερο κρασί που υπάρχει, τον ρώτησε αν συμβαδίζει η δημόσια κατανάλωση κρασιού με τη θέση και τη φήμη του. «Ο δικός μας άνθρωπος», χαμογέλασε και του εξήγησε πως φαγητό και κρασί είναι αλληλένδετα στην καθημερινότητα από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Έπειτα, αφού ρώτησε τον φωτεινό μας παντογνώστη αν του αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, για να λάβει σαφώς καταφατική απάντηση, του εξήγησε πως αυτό σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στη θέση που έχει το κρασί και το φαγητό στην καθημερινότητά του. 🌿



Ο **Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos** όπως είναι το **πλήρες** όνομα του **διάσημου** προπονητή και **οινόφιλου** πατρεύει τα **Vintage Port**.